

IN MEMORIAM

PAULA BOSHOUWERS

1977-2021



Het laatste artikel dat Paula schreef vlak voordat zij op 6 januari 2021 op 43-jarige leeftijd overleed, had als kop: 'Hoofd én hart inzetten in mijn werk'. Daarin schrijft zij over haar ontwikkeling van advocaat tot zakelijk mediator. Hoe moeilijk het tien jaar geleden voor haar was om uit de advocatuur te stappen en een andere richting in te slaan, omdat zij voelde dat zij ook andere facetten van zichzelf wilde ontplooiën. Dat laatste willen wij allemaal wel, maar consequenties aan die wens verbinden, is een ander verhaal. Paula deed het, moedig als zij was.

Bijna een decennium is Paula als mediator verbonden geweest aan ReulingSchutte. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de mediationpraktijk gericht op het bedrijfsleven en aan het mediationvak zelf. Haar maandelijksse columns in het *Advocatenblad* waren om van te smullen. Geen droge stukken om de mediationceptische advocaat (ja, ze bestaan nog) ervan te

overtuigen dat mediation niet soft is. Geen opsomming van de geijkte voordelen van mediation ten opzichte van procederen en ook geen promotie van mediation als tovermiddel. Maar concrete praktijkvoorbeelden met voor de advocaat aansprekende koppen als 'Bv's praten niet', 'Bonje op kantoor', 'Omzet onder de norm' en 'Kantoor in conflict'.

Met een enkele licht opvoedkundige column er tussendoor ('Een andere rol voor de advocaat') en – nou vooruit – soms met een subtiel wervende onderton. Met vaart en humor geschreven en altijd met een zekere luchtigheid. Natuurlijk hielp het ook dat Paula schreef vanuit haar eigen achtergrond in de advocatuur, waardoor zij zich goed kon inleven in de dilemma's van de advocaat. Advocaten die hun cliënten in

mediations bij Paula begeleiden, vertrouwden haar volledig. Ze werd door hen nog altijd als *peer* gezien. Het is mede aan Paula te danken dat zakelijke mediation binnen de advocatuur nu als *salonfähig* kan worden beschouwd. Paula heeft talloze stukken en stukjes over mediation geschreven, voordrachten gehouden, lezingen gegeven. Zij heeft collega's opgeleid, was een populaire sparringpartner en begeleidde honderden mediations. Dat deed zij betrokken, intelligent en vastberaden. Met scherpzinnige en invoelende observaties en met een ernstige lach. Paula was nog lang niet klaar met haar ontwikkeling. Zij wilde altijd verder, nieuwe wegen inslaan, meer schrijven, aandacht voor zingeving, zich blijven ontwikkelen, het vak verder brengen, een beter mens worden.

Wij herinneren ons Paula als advocaat en mediator, maar vooral als een geliefd persoon, die met hoofd én hart van het leven – haar man, haar kinderen, haar werk – heeft genoten.

Saskia Reuling